

LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY

Dit is een van de grootste CWGC-begraafplaatsen ter wereld en zeker een bezoek waard voor iedereen die in de buurt is. De hele Eerste Wereldoorlog lang waren hier op 'Remy Siding' medische posten gevestigd om zieken en gewonden te verzorgen. Een groot kamp met tenten en barakken, dat bemand werd door duizenden militairen, bedekte de omliggende velden. Gewonde soldaten stroomden dag en nacht binnen per brancard, vrachtwagen en trein of te voet, en naarmate de hospitalen zich uitbreidden, werd ook de begraafplaats groter. De medische voorzieningen bleven hier aanwezig tot 1920 om zorg te verlenen aan het personeel dat achterbleef om de slagvelden te ontruimen en naar gesneuvelden te zoeken.

De hele oorlog lang werden de graven hier zorgvuldig verzorgd en onderhouden, vaak door hospitaalpersoneel in hun vrije tijd. Toen de hospitalen verdwenen, ontwierpen de architecten Sir Reginald Blomfield en Arthur Hutton de indrukwekkende toegang en schuilplaatsen en voegden ze de Stone of Remembrance en het Cross of Sacrifice toe, twee iconische gedenktekens.

Het register, de plattegrond en het gastenboek van de begraafplaats bevinden zich in het toegangsgebouw.



Verpleegsters en dokters ontspannen in een tuin naast een van de hospitalen op Remy Siding



LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY

COMMONWEALTH
WAR GRAVES



Totaal aantal graven: **10.785**

- Geïdentificeerd
- Ongeïdentificeerd

Nationaliteiten van de troepen

- Indiaas
- Amerikaans
- West-Indisch
- Zuid-Afrikaans
- Chinees
- Duits
- Nieuw-Zeelands
- Frans
- Canadees
- Australisch
- Brits



Voor meer informatie kan je deze code scannen.



Een foto uit de oorlogstijd van een deel van Lijssenthoek Military Cemetery. © IWM Q 17858



ÉÉN TUSSEN TIENDUIZEND

Verpleegsters speelden een cruciale rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze werkten onvermoeibaar en vakkundig om zieke en gewonde soldaten te verzorgen in medische centra dicht bij het front, zoals die in de Lijssenthoek. Tussen de tienduizend begraven militairen ligt hier ook één vrouw: Staff Nurse Nellie Spindler. Nellie kwam uit Wakefield in Yorkshire en was ook voor de oorlog al verpleegster. In 1915 sloot ze zich aan bij Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service en in 1917 werkte ze in een ziekenhuis in Brandhoek, binnen het bereik van de Duitse artillerie. Op 21 augustus 1917 werd ze geraakt door granaatscherven terwijl ze sliep. Ze stierf in de armen van een andere verpleegster. Ze werd begraven in de Lijssenthoek (Perk XVI, Rij A, Graf 3) en op haar grafsteen staat een interessant opschrift.



BIJZONDERHEDEN

- 1** Dit is een erg grote site. We raden je daarom aan minstens een uur uit te trekken voor je bezoek. Je vindt hier een geweldig bezoekerscentrum waar je zeker eens moet binnengaan. Elke dag wordt een slachtoffer uitgelicht. Haal zeker een papiertje met info uit de machine. Er zijn toiletten beschikbaar op de parkeerplaats.
- 2** Deze begraafplaats is uitgestrekt en dramatisch. Je kan haar het beste in je opnemen zoals de architect het bedoeld heeft, door het pad langs de weg af te lopen richting het grote toegangsgebouw. Let op het hek met ijzeren spijlen: elke spijl is voorzien van een datum en gemarkeerd met inkepingen. Elke inkeping staat voor een persoon die op de begraafplaats is begraven. Ga door het toegangsgebouw en betreed de begraafplaats. Sta eventjes stil en kijk om je heen.
- 3** Ga naar het schuilgebouw recht tegenover de ingang, maar stop bij Perk XXXI in de hoek uiterst links van de begraafplaats. De allerlaatste persoon die hier begraven werd, ligt in Perk XXXI, Rij BB, Graf 7. Private Simpson Meldrum

stierf op 18 juni 1921. Hij had tijdens de oorlog gediend bij de Royal Fusiliers en bleef nadien vrijwillig achter om te helpen zoeken op de slagvelden en de doden te begraven op de begraafplaatsen die je vandaag kan bezoeken.

- 4** Het is de moeite waard om deze begraafplaats volledig te verkennen. Ga naar de Stone of Remembrance, kies een richting en kijk wie je ontdekt. Er liggen oorlogsslachtoffers uit tientallen verschillende landen begraven, die hier allemaal medische zorg kregen. Soldaten van het Gemeenebest liggen zij aan zij met Franse en Duitse soldaten, en er is een speciaal perk voor Indiase troepen en een ander voor manschappen van het Chinese Labour Corps. Er liggen zelfs drie Amerikanen, die hier begraven bleven op verzoek van hun families. Verken deze grote begraafplaats om ze allemaal te vinden.
- 5** Er is een tweede ingang in de buurt van het bezoekerscentrum, die je als uitgang kan gebruiken om terug te keren naar de parkeerplaats.



LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY

FOR FREEDOM & JUSTICE HE HEARD THE CRY FOR HELP

Opschrift op het grafscrift van Private William Morton, XVI. F. 18.

- In de buurt**
Het bezoekerscentrum naast de parkeerplaats van de begraafplaats is een aanrader. Rij daarna richting het centrum van Poperinge naar Talbot House. Je kan het museum met 500 unieke voorwerpen bezoeken of een kopje thee drinken met de Britse huisbewaarders in het authentieke Toc H. Een onvergetelijke ervaring. Kinderen zullen dol zijn op de rondleiding met Duchess de kat!
- Westtoer-fietsroutes in de buurt**
 - POP
 - Vive le Vélo fietsroute - Paars
 - Hoppelandfietsroute
- Geen drempelvrije toegang**
- Goede parkeermogelijkheden**
- Banken aanwezig op de begraafplaats**